

Lievemoeder!

Zou ik u niet een wenschje schrijven,
op dezen dag?

Ik hoop dat gy nog lang mag leven,
Eindat god u iederen dag,
Veel genoeg en nog zal geven
En ons allen sparen mag.

Ik weet wel dat gy zyt zoo goed,
Daarom wilt gy ons vergeven,

Want wyzyn niet altyt zoet
Waaruy zullen beter leven.

Beste moeder ik kan nu niet meer
rymen, maar ik zal u nog een
zeggen dat ik heel naar vind dat
gy in dit jaar zooveel verdriet
gehad hebt, ik hoop dat gy in het
volgende geen verliezen zult
hebben.

31 dec.
1853.

Uw liefhebbent zoontje

Pieter.

KON. INSTITUUT
VOOR TAAL-, LAND-
EN VOLKENKUNDE

Col. Brooshoofd no 23

gn 1-3



Beste Moer,
Veel geluk in het
nieuwe jaar. Alsd
van myn veel
verdriet gehad
dat ik zo dik neyde
#toetaria's ikozal het

ander jaar dat nu Ik zal een zoet
 konnt maaken dat ik ~~kon~~ kindje worden ^{op}
 ter ben, ik hoop dat God dat ik als ik groot
 een jezus ~~en~~ ^{en} u ziele ben een brave man
 ween de suforouwe het zal zijn
 may vergeven ziele U weel liefhebba de
 len. Ik hoop dat God
 U nog lang zal sparen. 31 Dec. 1852

Pieter
 VOOR JAAR, LAND
 EN VOLKERINGEN



Lieve moeder!

Gaarne wil ik u met dezen dag een
wenschjegeeren. Ik wensch u veel ge-
noegen met nieuwe jaar en hoop dat
God u nog lang zal behouden en
oek uwe faamillie voor u en voor ons.
Ik hoop in het volgende jaar u
meer gehoorzaam te zyn, op dat al
uwe zorgen niet vruchteloos zyn,
en dat gy in het volgende jaar
geene byzondere verliezen zult
hebben even als in het afgetopene.
Ik zal ook trachten om u zooveel
mogelyk vermaak aan te doen,
en my te wachten voor hetgeen
ik misdreuen heb.



. Dit is de hartelyke wensch van
uwer u liefhebbers van
Peder.